



νον, το όποϊον άνεφαίνετο έφ' όσον έπροχώρει ή τήξίς, — κάτι τι άόριστον και ύπομέλαν, κατακείμενον επί του λευκού στρώματος του πάγου.

Φαντασθήτε τώρα την έκπληξίν μας και την φρίκην μας, όταν διεκρίναμεν καθαρά πρώτα μίαν χείρα, έπειτα ένα πόδα, έπειτα ένα κορμόν, έπειτα μίαν κεφαλήν, — όχι γυμνά, αλλά σκεπασμένα μ' ένδύματα σκοτεινού χρώματος.

Πρός στιγμήν ένόμισα μάλιστα, ότι τά ανθρώπινα εκείνα μέλη έκινούντο . . . ότι αι χείρες εκείναι έτίσνοντο προς ήμάς.

Τό πλήρωμα δέν ήδυνήθη να συγκρατήση μίαν κραυγήν, ή όποία θα ήκούσθη βεβαίως μέχρι του πάγου.

‘Αλλ’ όχι! τό σώμα εκείνο δέν ένεινεϊτό, δέν έφαίνετο ζών.

Έκύτταξα τόν πλοίαρχον Λάν Γκύ. Τό πρόσωπόν του ήτο ώχρότερον από τό πτώμα, τό όποϊον έβλεπε . . . από τό πτώμα τό όποϊον μάς ήρχετο επί του πάγου ένείνου, από τας έσχατίας του ‘Ανταρктиκού!

‘Ο,τι έπρεπε να κάμωμεν, τό έκάμαμεν άμέσως προς παραλαβήν του δυστυχούς ένείνου, ό όποϊος τίς οϊδε μήπως έζη ακόμη. . . ‘Αλλως τε, τά θυλάκιά του πιθανόν να περιείχον τεκμήρια, ικανά να βεβαιώσουν την ταυτότητά του, να μας έπουν ποίος είνε. . . Μετά τούτο, προκειμόμενον υπό συντόμου προσευχής, τό ανθρώπινον ένείνο λείψανον θα έρρίπτετο εις τά βάθη του ‘Ωκεανού, εις τό άπέραντον κοιμητήριον τών ναυτικών, τών άποθησχόντων εις την θάλασσαν!

‘Η γολέττα, κατόπι καταλλήλου διατάξεως τών ιστίων της, έστάθη σχεδόν ακίνητος ή λέμβος κατεβιάσθη και έπέβησαν αυτής ό ναύκληρος μετά δύο κωπηλατών. Μετ’ όλίγον έθασαν οι Ουρλιγκερλής μετά του έτέρου τών κωπηλατών έπροχώρησαν προς τό πτώμα, τό έσήκωσαν, ό μόν εκ τών ποδών ό δε εκ τών χειρών, και τό μετέφεραν έντός της λέμβου, ή όποία δια συντόμου κωπηλασίας έπέστρεψεν εις τό πλοϊον. Τό πτώμα, παγωμένον από κεφαλής μέχρι ποδών, άπετέθη παρά την βάση του πρωαίου ιστού.

‘Ο πλοίαρχος Λάν Γκύ έσπευσε να το πλησιάση, και το παρετήρησεν επί μακρόν, ως αν ήθελε να το αναγνωρίση.

‘Ο δυστυχής ένείνος ήτο ναυτικός. ‘Η ένδυμασία του πάρα πολύ τετριμμένη, άπετελείτο από μάλλινον πανταλόνιον, χιτώνιον έμβαλωμένον, υποκάμισον σάγινον χονδρόν, και ζωστήρα περιβάλλοντα δις την όσφύν του. Ούδεμία άμφιβολία, ότι είχαν άποθάνη πρό πολλών ήδη μηνών, — όλίγας ήμέρας

ίσως άφ' ής παρεσύρθη εις πλοϊον επί του πάγου ένείνου.

Δέν έφαίνετο περισσότερο από τεσσαράκοντα έτών άνθρωπος, μολοντί ή κόμη του ήτο ήδη υπόλευκος. Καθ' ύπερβολήν ισχνός, ώμοιάζε προς σκελετός, περισιγγόμενον από δέρμα διαφανές. Βεβαίως είχαν ύποστή τό φρικώδες μαρτύριον της πείνης, πριν άποθάνη, κατά τό διάστημα του άπαισίου του ταξιδίου.

‘Ο πλοίαρχος Λάν Γκύ ήνώρωσε την κεφαλήν του πτώματος, άνεσήκωσε την κόμην του και προσεπάθησε να διακρίνη τούς όφθαλμούς του υπό τά παγωμένα βλεφαρα. Κατόπι άνέκραξε μετά λυγμών :

— ‘Ο Πάττερσων ! ‘Ο Πάττερσων ! — ‘Ο Πάττερσων ! . . . είπα έκπληκτος.

Μοι έφάνη ότι δέν ένγώριζα δια πρώτην φοράν τό όνομα τούτο. ‘Αλλά δέν ένεθυμούμην πού τό είχα άκούση, ή πού τό είχα αναγνώση.

Τότε ό πλοίαρχος Λάν Γκύ, όρθιος, διέτρεξε δια τών όφθαλμών βραδέως τόν όρίζοντα, ως αν ήτοιμάζετο να δώση διαταγήν να στρέψωμεν την πλώραν προς νότον.

Τήν στιγμήν εκείνην, κατά διαταγήν του Τζέμ Βέστ, ό ναύκληρος έβύθισε τας άντέρας εις τό θυλάκιο του νεκρού και άνέσυρεν εκείθεν έν μαγαίριον, μίαν ταμβακοθήκην κενήν και έν δερμάτινον σημειωματάριον, με μεταλλίνην μολυβδίδα.

‘Ο πλοίαρχος Λάν Γκύ έστράφη, και καθ' ήν στιγμήν ό Ουρλιγκερλής έτεινε τό σημειωματάριον προς τόν Τζέμ Βέστ.

— Φέρ' έδώ ! είπε.

Σελίδες τινές ήσαν πλήρεις σημειώσεων, τας όποιας ή ύγρασία είχαν εξαλείψη σχεδόν καθολοκληρίαν. ‘Αλλ’ επί της τελευταίας, ύπήρχον λέξεις τινες ευδιάκριτοι ακόμη φαντασθήτε δε ύφ' όποιας συγκινήσεως κατελήθη, όταν ήκουσα τόν πλοίαρχον Λάν Γκύ να αναγινώσκη δια τρεμούσης φωνής :

‘Η ‘Ιάνα . . . ν ή σ ο ς Τ σ ά λ α λ . . . ό γ δ ο η κ ό σ τ ή τ ρ ί τ η . . . ‘Ε κ ε ι . . . π ρ ό έν δ ε κ α ό λ ω ν έ τ ω ν . . . Π λ ο ί α ρ χ ο ς . . . π έν τ ε ν α υ τ α ι ζ ω σ τ ι ν ά κ ό μ η . . . Σ π ε ύ σ α τ ε π ρ ό ς β ο ή θ ε ι ά ν τ ω ν . . . »

Και υπό τας γραμμάς ταύτας έν όνομα, μία ύπογραφή : Πάττερσων.

Πάττερσων ! Τότε τό ένθυμήθη ! ‘Ητο ό ύποπλοίαρχος της ‘Ιάνας . . . ό ύποπλοίαρχος της άγγλικής γολέττας ή όποία είχε διασωθή τόν ‘Αρθούρον Πύμ και τόν Δίρκ Πέτερς μετά τό ναυάγιον του Κ ρ ά μ π ο υ . . . ή όποία είχε φθάση μέχρι της νήσου Τσαλάλ . . .

ή όποία είχε προσβληθή υπό τών ίθαγενών . . . ή όποία είχαν ανατιναχθή εις τόν άέρα δια της έκρήξεως της πυριτιδαποθήκης . . .

‘Ησαν λοιπόν αυτά όλα αληθή ; . . . ‘Ο ‘Εδγαρ Πός είχε γραφή λοιπόν ως ιστορικός, και όχι πλέον ως μυθιστοριογράφος ; . . . Τώντι είχαν ύπ' όψει του τό ήμερολόγιον του ‘Αρθούρου Γόρδωνος Πύμ ; . . . Τώντι είχαν γνωρισθή και συνάψη σχέσεις αυτοί οι δύο ; . . . ‘Ωστε λοιπόν ύπήρξεν ‘Αρθούρος Πύμ ; . . . Και πράγματι είχαν άποθάνη δι' αίοντίδιου και οίκτρου θανάτου, υπό περιστάσεις μη γνωσθείσας έτι, πριν προφθάση ναποπερατώση την διήγησιν του παραδόξου του ταξιδίου ; . . . Και μέχρι ποίας μοίρας είχε προχωρήση, άπελθών εκ της νήσου Τσαλάλ μετά του Δίρκ Πέτερς ; . . . Και πώς άμρότεροι κατώρθωσαν να έπιστρέψουν εις την ‘Αμερικήν ;

‘Ενόμιζα ότι θα χάσω τόν νούν μου, ότι όλίγον ακόμη και θα παρεφρόνουν, έγώ, ό όποϊος ένόμιζα πρό όλίγου παράφρονα τόν πλοίαρχον Λάν Γκύ ! . . . ‘Αλλ’ όχι ! δέν θα είχα άκούση καλά . . . δέν θα είχα έννοήση . . . Αυτά όλα θα ήσαν γεννήματα της έξημιμένης φαντασίας μου . . . μία παραίσθησις . . . μία όπτική άπάτη !

Και έν τούτοις, πώς να παρίδω, πώς να νάμφισβητήσω, πώς να διαψεύσω την μαρτυρίαν, την εύρεθείσαν επί του νεκρού του ύποπλοίαρχου της ‘Ιάνας, την όμιλούσαν τόσον σαφώς και καθηγορηματικώς ; Και πώς να μου μείνη πλέον Ιχνος διαταγμού και άμφιβολίας, άφ’ότου ό ύποπλοίαρχος Τζέμ Βέστ, φηχρότερος και ήρεμώτερος, κατώρθωσεν αναγνώση κατόπι και άλλας λέξεις από τό ήμισθεστον ένείνο χειρόγραφον ; . . .

‘Ιδού αι φράσεις, αι άπαγγελθείσαι υπό του Τζέμ Βέστ :

« ‘Α π ό τ η ς 3 ‘Ι ο υ ν ί ο υ π α ρ α σ υ ρ ό μ ε ν ο ς π ρ ό ς β ο ρ ρ ά ν , εκ τ η ς ν ή σ ο υ Τ σ α λ α λ . . . ‘Ε κ ε ι ε υ ρ ί σ κ ο ν τ α ι ά κ ό μ η . . . ό π λ ο ί α ρ χ ο ς Ο υ ρ λ ι γ κ ε ρ λ ή ς και πέντε άνδρες εκ του πλήρωματος της ‘Ιάνας . . . ό ό γ κ ό π α γ ο ς , επί του όποιου ευρίσκομαι, πλέει δια μέσου του παγοφράγματος . . . Τ ά τ ρ ό φ ι μ α θ έ μ ο υ λ ε ι ψ ο υ ν . . . 13 ‘Ι ο υ ν ί ο υ . . . δέν έχ ω π λ έ ο ι τ ί ν ά φ ά γ ω . . . Σ ή μ ε ρ ο ι . . . 16 ‘Ι ο υ ν ί ο υ . . . θ ά π ο θ ά ν ω . . . »

(‘Επεται συνέχεια.)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ



Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Της Σαλαμίνας κύματα άφροστεφανωμένα, με τό Σταυρό που έγκάρδιωσε ναυτάκια άνδρειωμένα.

‘Ενα κομμάτι τούρανού με του ‘Ολύμπου χιόνι και τόν άνίκητο Σταυρό που χριστιανούς φτερώνει

ή Δόξα τα έζωγράφισε 'ς τόν πέπλο της ώρατα, κ' ύψώθη ή γαλανόλευκη του ‘Εθνους μας Σημαία !

I. Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΦΙΛΗΜΩΝ

‘Αγαπητοί μου,

ΘΑΝΑΤΟΣ του Τιμολέωντος I. Φιλήμωνος, τόν όποϊον με μικράν πομπήν, — κατά την τελευταίαν του επίθυμiam, — αλλά με μεγάλην συγκίνησιν εκήδυσαν αι ‘Αθηναί την παρελθούσαν εβδομάδα, ήκούσθη μετ' αλύπησ βαθυτάτης και ειλικρινούς. Τό όνομά του ήτο γνωστότατον και αγαπητότατον, όχι μόνον μεταξύ τών ‘Ελλήνων, αλλά και μεταξύ τών ξένων' μι'ά δε φωνή ανωμολογήθη πανταχόθεν, ότι ό πρόωρος ούτος θάνατος άπεστέρησε την νεωτέραν ‘Ελλάδα της μάλλον χαρακτηριστικής φυσιογνωμίας της.



Τί ήτο ό Τιμολέων Φιλήμων ; Λόγιος, συγγραφέας, δημοσιογράφος, ρήτωρ, πολιτικός, βουλευτής, δήμαρχος, έφορος της Βιβλιοθήκης της Βουλής . . . και τά λοιπά.

‘Αλλά και πολλοί άλλοι ήξιώθησαν τών ιδίων τίτλων και κατέλαβον τά ίδια και ανώτερα αξιώματα, χωρίς όμως ναποκτήσουν ούτε την φήμην, ούτε τό γόητρον ενός Τιμολέωντος Φιλήμωνος. Τί ήτο λοιπόν ό Τιμολέων στέμμα εις τόν Δέν ήτο τίποτε . . . τίποτε έξ εκείνων, τά όποια όρίζονται με μίαν λέξιν, με ένα τίτλον. Οι τίτλοι και τ' αξιώματα δι' αυτών ήσαν δευτερευούσης σημασίας.

‘Οχι ! ή αξία δέν έδόθη εις τόν Φιλήμονα ούτε δια ψήφων, ούτε δια Βασιλικών Διαταγμάτων. ‘Η αξία του ήτο έσωτερική αξία, προσωπική αξία, ά τ ο μ ι κ ή ά ξ ι α . Διά τούτο, και εκτός της αρχής όταν ήτο, και άνευ τινός αξιώματος όταν έζη ως ιδιώτης, δέν άπέβαλλε τό γόητρον του, δέν έπαυε να είνε ό πλέον δι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ς ά ν ή ρ τ η ς κοινωνίας μας. Διά μερικούς ανθρώπους, τά αξιώματα όμοιάζουν με την λεοντήν του μάθου. ‘Αρκεί όλίγος άνεμος δυσμενής, δια να μας δείξη τί κρύπτει από μέσα ή λεοντή. . . ‘Αλλ’ ό Τιμολέων Φιλήμων δέν ήτο εκ τών ανθρώπων τούτων. ‘Απεναντίας ! Και όταν έπαυε να είνε δήμαρχος, ή βουλευτής, έμνε πάντοτε . . . ό Τιμολέων Φιλήμων.

Διά τούτο κ' έγώ σήμερα δέν θα σας διηγηθώ την βιογραφίαν του, αλλά θα προσπαθήσω μάλλον να σας ζωγραφίσω την φυσιογνωμίαν του, να σας άποκαλύψω την μεγάλην, την ελληνικήν του ψυχήν.

‘Ο Τιμολέων Φιλήμων ύπήρξε μετ' αλύπησ ήμων ή τελειότερα ένσάρκωσις του άρχαίου ιδανικού. ‘Οταν τόν έβλεπες, όταν τόν ήκουες, ένόμιζες ότι είχες ένώπιόν σου όχι ένα σύγχρονον, άλλ' ένα άρχαϊον ‘Αθηναϊον. ‘Ωραιότατος εις τό πρόσωπον, ευγενέστατος και άριστοκρατικώτατος εις τούς τρόπους, εύφραδέστατος εις την όμιλίαν, πολυμαθέστατος, κοινωνικώτατος και πλήρης γοήτρου, υπενθύμιζεν, όταν ήτο μάλιστα νεώτερος, τόν ‘Αλκιβιάδην. Και αυτό ακόμη τό άρχαιοπρεπές του όνομα, προσέθετε μίαν αίγλην εις την ύπαρξίν του.

‘Ελάτρευε πάντ, τι ελληνικόν και άνεγίνωσκε μετά πάθους τούς άρχαίους συγγραφείς. Καθ' έκάστην άνήρχετο επί της ‘Ακροπόλεως, όχι ως αρχαιολόγος, όχι ως ρομαντικός περιηγητής, άλλ' ως προσκυντήτης έλλην, άποτίων φόρον σεβασμού εις τόν αιώνιον Παρθενώνα. Και μεταξύ τών λειψάνων της αρχαίας ευκλείας, περιεφέρετο, ούτωςειπείν, ως πολίτης αθηναϊός του καιρού ένείνου, και έπάτει τό χώμα και άνέπνεε τόν άέρα της πατρίδος του. . . Κάποτε είδα μίαν γελοιογραφίαν του ‘Αννίου, παριστώσαν τόν Φιλήμονα με χλαμύδα άρχαίαν. ‘Από τότε ή φαντασία μου τόν έβλεπε πάντοτε χλαμυδοφόρον. ‘Ω, πόσον ήμοζε τό ένδυμα τούτο και εις τό σώμα του και εις την ψυχήν του ! . . .

Οι ξένοι προπάντων τόν εθαύμαζαν. ‘Οταν μετέβη εις Κοπεγχάγην, ως γραμματεύς της ‘Επιτροπής, ή όποία προσέφερε τό ελληνικόν στέμμα εις τόν Βασιλέα Γεώργιον, ό νεαρός ‘Αθηναϊός έκαμε καταπληκτικήν έντύπωσιν εις όλους. Και κατά την εποχήν τών γάμων του Διαδόχου, όταν ως δήμαρχος έδε-

ξιώθη τόσους επίσημους ξένους με τας ρητορικωτάτας εκείνας προσφωνήσεις, κατέκτησε τόν γενικόν θαυμασμόν και εξετιμήθη ως ό γνησιώτερος τύπος άπο γ ό ν ο υ του Περιελέους.

‘Ο Τιμολέων Φιλήμων έπευφημήθη και έδοξάσθη πολλάκις υπό τών συγχρόνων του, ύπήρξε δ' έποχή κατά την όποιαν μόνον τ'όνομά του άντήχει ανά τας ‘Αθήνας. ‘Αλλ' ή εύτυχεστέρα περίοδος της ζωής του ήσαν βεβαίως αι ήμέραι τών ‘Ολυμπιακών ‘Αγώνων. Είς την ένέργειάν του όφείλεται κατά μέγα μέρος ή επιτυχία των. ‘Ο Φιλήμων ειργάσθη τότε πολύ και έξήγητλησε όλον του τό γόητρον, όλην του την εύφραδειαν, όλον του τό σθένος. ‘Αλλ' όποια υπεράτμη ίκανοποίησις ! Τό Παναθηναϊκόν Στάδιον άνεκανίσθη, άνέζησεν. ‘Επί της παλαιάστρας τού άνέλαιμψαν πάλιν ευμελή σώματα άγωνιστών, και τό θεάμα έχειροκρότου εκφρονες έξ ένθουσιασμού μυριάδες θεατών. Δέν ήτο τούτο ή πραγματοποιήσις του γλυκυτέρου όνειρου του Φιλήμωνος ; Δέν κατώρθωσε να περιβληθούν προς στιγμήν αι νεαί ‘Αθηναί με την αίγλην της αρχαιότητος, και να έπιφοιτήση πάλιν τό άρχαϊον ιδανικόν, και να ίδωμεν μίαν ήμέραν άλησμονήτου δόξης και θριάμβου ; . . .

Γνωρίζετε ίσως, αγαπητοί μου, ότι περί του Φιλοσοφίμου έλέχθη, ότι ύπήρξεν ό τ ε λ ε υ τ α τ ο ς ‘Ελλην της αρχαίας ‘Ελλάδος. Περί του Φιλήμωνος δύναται να λεχθή, ότι ύπήρξεν ό π ρ ω τ ο ς ‘Ε λ λ η ν τ η ς νεας ‘Ελλάδος. ‘Αλλ' αν ύπήρξεν ό πρώτος, πρέπει άρά γε να μείνη και ό μόνος ; Θα τον προβάλω σήμερα εις μίμησιν δια τας νεας ψυχάς, δια τας νεας φιλοδοξίας' άλλ' όχι τόν Δήμαρχον, ή τόν Βουλευτήν, ή τόν Ρήτορα, ή τόν Δημοσιογράφον. Θα προβάλω εις μίμησιν αυτών τόν Τιμολέοντα Φιλήμονα. Πολλοί βέβαια από σας είμπορεί να γίνουν μίαν ήμέραν και Βουλευταί, και Δήμαρχοι, και Δημοσιογράφοι, και Ρήτορες ακόμη . . . τί λέγω ; και ‘Υπουργοί, και Πρωθυπουργοί, και Ναύαρχοι, και Στρατηγοί και ό,τι θέλετε. ‘Αλλά ποίος θα ελήσγη να γίνη Τιμολέων Φιλήμων ; Ποίος θα έγκλείση έντός της ψυχής του την αρχαιότητα ; ποίος θάναρψε χθ' έξ αγάπης και ένθουσιασμού προς αυτήν ; ποίος θάναδειχθή τόσον υπέροχος και σωματικώς και ψυχικώς, ώστε να θαυμασθή ως ή κατ' έξοχήν ελληνική μορφή μεταξύ τών συγχρόνων του ; ποίος θα ένσαρκώση και πάλιν τό άρχαϊον ιδανικόν ;

‘Ω, πόσον είνε δύσκολον να πληρωθ' ή το κενόν, τό όποϊον άφησεν ό θάνατος ένός Φιλήμωνος !

Σας άσπάζομαι

ΦΑΙΔΡΩΝ

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΩΝ



Ο Πατέρας. — Μπα! ποιος έκαμε αυτές τες ζημιές; Η Μητέρα. — Πώ! πώ! Πάει ο καθρέπτης! πάνε τα βάζα! ... Άμ ποιος άλλος από τον χαριτωμένο μας τόν Τάκη; Τό κακόπαιδο! Γι' αυτό κιόλα έκρυσθήκε!... Πού να είναι; Πράγματι ο μικρός Τάκης είναι κρυμμένος. Άν και εύρισκxται μέσα εις τόν ίδιον δωμάτιον, δέν φαίνεται έκ πρώτης όψεως, διότι ή εικόν, πού βλέπετε, είναι μαγική. Άν έρευνήσετε όμως με προσοχή, θά τόν ανακαλύψετε.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ

(Συνέχεια. Ίδε σελ. 84)

Ο Γιαννάκης έπηρεν ένα παξιμάδι με προθυμίαν. Άλλά μόλις τό έδάγκασεν, έχάλασε τά μούτρα του. ... Έν τούτοις ήρχισε νά τό τραγαλίξη σάν τό ποντικάκι, και νά τό εύρίσκη μάλιστα πολύ νόστιμον.

— Τώρα πού δέν έχουμε πειά φωμί, είπεν, ήύραμε με τί να τρώμε τούς αστακούς μας και τά ψάρια μας. Άλήθεια, Μηλιά; Ά, μου φαίνεται πως τό δικό σου εύρημα είναι τό καλλίτερο!

— Βλέπεις; τό κακό κύμα μάς εύεργέτησε.

Και τά μάτια της Μηλιάς, ένψ έλεγε τούτο, έγέμισαν δάκρυα. Τό κιώτιον και ό σάκκος προήρχοντο βέβαια από τό ναυάγιον τού πλοίου, τό όποιον είχε βυθισθή εμπρός 'στα μάτια των... Ο δυστυχισμένος ναύτης, εις τόν όποιον ανήκον εκείνα τά φορέματα, θά ήτο τώρα πεθαμένος, μέσα εις την θάλασσαν. ... Και αν ή νέα καλίρροια τούς έφερε και πτώματα πνιγμένων, όπως είχαν ιδή μίαν φοράν ή Μηλιά, κάτω εις την ακρογιαλιάν; "Ω, τί τρόμον θά έπροξενούσεν αυτό και εις τούς δύο!..

— Τι συλλογίζεσαι, Μηλιά, και είσαι έτσι λυπημένη; ήρώτησεν ό Γιαννάκης.

— Συλλογίζομαι, ότι σήμερα και αύριο δέν πρέπει ούτε να φωνάξωμε, ούτε να τραγουδήσωμε, ούτε να νανάψωμε φωτιά... Θα έλθουν από τό χωριό και θά μας τριγυρίσουν.

— Και γιατί σήμερα και αύριο;

— Γιατί σήμερ' αύριο ή θάλασσα θά ξεβράση τό φόρτωμα τού πλοίου, πού εβούλιαξε, και οι χωρικοί θά καταβούν 'στην ακρογιαλιά για να πάρουν πράγματα.

— Τι λές; δέν πάμε να πάρωμε και μείς;

— Έπρελλάθηκες; Και αν μας ιδούν και μας πιάσουν; Έπειτα, δέν μπορούμε να περάσουμε και μεγάλα πράγματα από την τρύπαν του βράχου μας. Και να σου πώ την αλήθεια, δέν μου άρέσει να γδύνω τούς πεθαμένους. Αυτό μου θυμίζει κάτι ιστορίες πού μου έλεγε ο καιμένος ο πατέρας, τόν καιρό πού πηγαίναμε με τή βάρκα.

— Τι ιστορίες; Πέ μου καμμιά, σε παρακαλώ.

— Νά. Μιά φορά, είναι πολλός καιρός από τότε, κάτι κακοί άνθρωποι έκατοικούσαν σε μίαν ακρογιαλιά, γεμάτη βράχους. Έπερναν βώδια, τούς έδεναν φανάρια επάνω εις τά κέρατα και τα άφιναν να περπατούν. Τα πλοία τά έδλεπαν από μακρυνά και τά έπερναν για ψαράδικα' έπροχωρούσαν με την ιδέα ότι θά εύρισκαν ακόμη βαθειά νερά, έπερταν έξαφνα επάνω 'στους βράχους και έτσακίζονταν. Οι ναυαγοί έκαμναν να σωθούν κολυμβώντας, άλλ' οι κακούργοι τούς εφύλαγαν εις την ακρογιαλιάν, δέν τους άφιναν να βγούν έξω, και τούς έρριχναν πάλι 'στη θάλασσα.

— Και γιατί τό έκαναν αυτό οι κακοί;

— Νά, για να κλέψουν, ότι εύρισκαν 'στα καράβια, πού έπερταν έξω.

— Ά!.. κ' έμείς λοιπόν τώρα δέν είμαστε κλέπτες, αφού επήραμε τά παξιμάδια και τά ρούχα;

— Όχι. Πρώτον, έμείς δέν έκαμαμε τό καράβι να βουλιάξη, δέν το θέλαμε... κάθε άλλο! Αυτή την τροφή μας την έστειλε ο Θεός, γιατί ειδη ότι την είχαμε ανάγκη. Πρέπει μάλιστα να νανέβασουμε τά παξιμάδια 'στο παλάτι μας, γιατί αν μείνουν εδώ και βραχούν με θάλασσα, δέν τρώγονται ύστερα.

— Και πώς θά ταναιάσωμε;

— Νά, με τό σάκκο σου. Θα σου

βάλω μέσα από λίγα κάθε φορά και συ θά τ' αναιάζης.

— Και τί θά μου δώσης που θά σε βοηθήσω; ήρώτησεν ό Γιαννάκης μετρίων πονηρώς.

— Θα ιδής! είπεν ή Μηλιά.

— Μα τί, σου λέγω.

— Θα σου πώ... άργότερα.

— Θα μου τό δώσης σήμερα;

— Ναι.

— Τώρα εύθής;

— Όχι, τό βράδυ.

— Και θά περιμένω ως τό βράδυ;..

Πέ μου τό τώρα!

— Όχι, δέν θά σου πώ τίποτα.

Θά τό ιδής... Φθάνει μόνον να έργασθής όπως πρέπει.

— Έλα λοιπόν, ως αρχίσουμε άμέσως.

— Ο σάκκος είναι στεγνός;

— Όχι, και τόσο πολύ.

— Τότε άπλωσέ μου τή βλούζα σου, και πρόσεξε, άμα γεμίση, να μη πέσης κάτω.

— Αφού αναϊθώ τέσσερες φορές τή σκάλα, θά μου δώσης, ότι μου είπες;

— Όχι... δέν σου είπα τό βράδυ;

Μά τί έπιμονος πού είσαι!

— Έλα, βάνε μου τώρα παξιμάδια... Μα δέν θά κουβαλήσης και σύ;

— Πειτό πολύ από σένα. Στάσου να σου τα φορτώσω.

Η Μηλιά έσώρευσε τά παξιμάδια μέσα εις την βλούζαν τού άδελφού της;

— Μην είναι βαρό; τόν ήρώτησε.

— Όχι, μα είναι τόσο ψηλά, πού δέν θά βλέπω πειά τά σκαλιά.

— Ά, κύριε Γιαννάκη! Βλέπω ότι δέν έχεις όρεξη να έργασθής! Έλα, εμπρός! μάρς!

Και άφ' ου έλάφρωσεν όλίγον τό φορτίον τού άδελφού της, έφορτώθη κ' εκείνη ένα σωρόν, έβαλεν εμπρός τόν Γιαννάκη, και ήρχισαν να αναβαίνουν μαζί την κλίμακα.

Εις τόν τέταρτον δρόμον, ό μικρός έστάθη κατακουρασμένος και εκάθησεν εις τό σπήλαιον — κατά την συνήθειάν του.

— Δέν μπορώ πειά! φθάνει... είπé προς την Μηλιάν.

— Τότε λοιπόν, δέν έχει τίποτε τό βράδυ!

— Καλά, μή μου δώσης τίποτα... Τι να σου κάμω; άφ' ου έσπασαν τά πόδια μου;

— Πολύ καλά, έγώ μόνη μου θά ναιβάσω και τά άλλα. Άλλά μήν μου ζητήσης, γιατί δέν θά σου δώσω. Είς τό έξής θά τα τρώγω μόνη μου.

— Ναι, σαν να μη σε ήξευρα! Ένωτια σου και συ θά μου δίνης πάντα τό περισσότερο και τό καλλίτερο!

— Καλά, θά τό ιδούμε!

Η Μηλιά κατήλθε μόνη και άπαύ

ΝΕΟΝ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΝ

— Μαμμά! Μαμμά! ιδές εδώ τί έπιασα! άνέκραξεν ό μικρός Τάκης, εισβάλλων ως άνεμοστρόβιλος εις τό δωμάτιον, όπου ειργάζετο ή μητέρα του, και ακολουθούμενος υπό της Άγλαίτσας, της όλίγον μεγαλητέρας του άδελφής, ή όποία τόν είχε κυνηγήσει εις όλον τόν κήπον, δια να ιδή τί έπιασε.

— Για να ιδούμε λοιπόν, τί είναι; είπεν ή μητέρα.

Ο Τάκης ήνοιξε με προφύλαξιν τό χεράκι του και επρόβαλεν εύθής ένα περιέργον κεφαλάκι καταπράσινον, με δύο μάτια προσημένα, ως να είχαν φάγη από μία γροθιά.

— Μπα! καλέ αυτό είναι βατραχάκι! είπεν ή μητέρα. Δέν το γνωρίζεις;

— Ά, βατραχάκι! άνέκραξεν ή Άγλαίτσα, γουρλώνουσα τά μάτια. Τό καιμένο!..

— Και πού τό ήδρες; ήρώτησεν ή μητέρα.

— Είς τό περιβόλι, απήνηρσεν ό Τάκης, εκει κοντά 'στο βάλτο. Έσκυφα να πάρω μία πέτρα, για να τη ρίξω 'στο νερό, και αντί να πιάσω πέτρα, έπιασα αυτό τό πράσινο πράγμα... Να έβλεπετε, μαμμά, πως εκανε για να μου φύγη, και να κούεσε τί φωνές πού έβγαλε... Και ή πάπια, πού είναι τόσο μεγάλη, δέν φωνάζει έτσι δυνατά.

— Τι εύμορφο χρώμα πού έχει! είπεν ή Άγλαίτσα' έγώ τό λυπάμαι.

— Έγώ θέλω να τό έχω πάντα, είπεν ό Τάκης. Πώς θά κάμουμε για να μη μας φοβήση;

— Τι πρέπει να του δίδουμε να τρώγη; είπεν ή Άγλαίτσα.

— Ω, είναι πολύ εύκολο, απήνηρσεν ή μητέρα άμέσως.

Και επήρην από τό μπουφέ έν δοχείον άλίανον, τό έγέμισε νερόν και έρριψε μέσα τό βατραχάκι.

— Μη! θά πνιγή! εφώναξεν ό Τάκης.

Η μητέρα έχαγέλασε.

— Μη φοβείσαι, είπε. Ο βατραχος ζή και εις τό νερόν, ζή και έξω, εις τόν άέρα. Είναι από τά λεγόμενα άμφίβια.

— Ναι, ναι! είπεν ή Άγλαίτσα ζωηρώς τά ξεύρω έγώ τά άμφίβια από

τή ζωολογία μου! Τι νομίζετε;... Άλλά δέν έτελείωσε ακόμη, είπεν ή μητέρα. Πρέπει να πάτε κάτω και να μου φέρετε όλίγα πετραδάκια και όλίγα βρούα. Και συ, Τάκη, πού είσαι επιτήδειος, θέλω να μου κάμης μία σκαλίτσα από ξύλο, μικρούλα, ώστε να χωρή μέσα εις αυτό τό δοχείον.

— Μα τί χρειάζονται αυτά;

— Θα ιδήτε.

Μετ' όλίγον τά παιδιά έφεραν εις την μητέρα των, ότι τούς είχε ζητήση. Έκείνη τότε, με τά πετραδάκια και με τά βρούα έχρημάτισε κάτω εις τόν πυθμένα τού άγγείου ένα μικρούτσικον βράχον, και από την κορυφήν του έως εις



τά χείλη τού άγγείου, έστησε την ξύλινην σκαλίτσαν, την όποίαν με πολλήν επιδεξιότητα είχε κατασκευάση ό Τάκης.

— Και τώρα, είπεν ή μητέρα, άφ' ου έτελείωσαν αι έργασιαί, τας όποιάς φαντάζεσθε με πόσην περιέργειαν παρακολουθουν τά παιδιά, — και τώρα τό βαρόμετρον μας είναι έτοιμον.

— Βαρόμετρον; Ι άνεφώνησαν μ' έν στόμα ό Τάκης και ή Άγλαίτσα.

— Μάλιστα, βαρόμετρον! Σας φαίνεται παράξενον, ε;

— Μα έγώ ξεύρω πως τό βαρόμετρον είναι από μετάλλον! είπεν ό Τάκης.

— Εεύρετε να μου πητε εις τί χρησιμεύει τό βαρόμετρον; ήρώτησεν ή μητέρα.



